



CULTUURREPORTERS

In de onderbouw van de deelschool mavo heeft het Aletta het vak 'cultuurreporters'. Bij dit vak maken we non-fictie films, ook wel documentaires genoemd. We gaan dus geen verhalen verzinnen, maar filmen het echte leven.

DE LESSEN

In de lessen gaan we met veel verschillende onderwerpen bezig. Je leert bijvoorbeeld kritisch kijken naar beeldmateriaal: wat is echt waar en wat is in scène gezet? Hoe maak je een goede film, vlog of animatie? Hoe moet je een interview afnemen? Welke monteertechnieken kan je gebruiken om je filmmateriaal te perfectioneren?

Bij het vak cultuurreporters ben je creatief bezig door verschillende films te maken. Je leert oog voor detail te hebben en je leert meer over je eigen omgeving, je eigen familie en meningen van andere mensen.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Tijdens de lessen bereid je een opdracht goed voor. Daarna is de tijd om echt op pad te gaan en filmbeelden te gaan maken. Bewapend met een iPad en een microfoon ga je de straat op om onderzoek te doen en andere mensen te interviewen. Daarna monteert je de beelden met de iPad en maak je er een echte film van.



FILMFESTIVAL

Jaarlijks wordt er een landelijk filmfestival voor scholieren georganiseerd. Tijdens het festival worden onder meer prijzen uitgereikt aan de beste film. Elk jaar sturen ook wij een aantal films in en we hebben al meerdere keren een prijs gewonnen! Ben jij het nieuwe aanstormende filmtalent?

